

De Rapspect van de Cocon



Op de Cocon, daar mag je zijn;
op de Cocon, daar is het fijn.
Samen spelen, samen delen,
samen altijd iets beleven:
samen is veel leuker, voor groot en klein;
binnen en ook op het plein.



Respect dat is het waar alles over gaat:
Je kijkt de ander aan als je met hem praat.
Je geeft de ander kans om zijn verhaal te doen;
Want iemand laten uitpraten, dat is fatsoen!
Wees zuinig met de spullen van jou en mij
Dat is wel zo prettig en het maakt ons blij.
Altijd eerst vragen voor je iets lenen gaat
En weer netjes terug geven: dát is een goede daad.
Als je iets gebruikt, ruim het dan ook weer op.
Gaaf er iets kapot, zeg het dan; want je krijgt echt niet op je kop.



Je mag hier jezelf zijn, want elke mening telt,
Maar met nare woorden, word je écht geen held.
Ben je aardig voor een ander, onthoud dan goed;
Je krijgt het weer terug met een lach op je toet.
Zie je twee mensen met elkaar praten,
Wacht dan op je beurt, want het is stoer om ze met rust te laten.



Afspraken maken, doen we met elkaar.
We houden ons eraan, dat is echt waar.
Als je iets niet snapt, ga vooral niet klagen;
Je kunt het altijd toch aan een ander vragen.
En ben je eens boos, tel dan eerst tot tien,
Daar word je ook nog rustig van, bovendien.
Handen en voeten doen hier echt niet mee.
Want dat is wat we hier samen willen: praten is oké!



We houden ons aan afspraken, elke dag
En als we weer naar huis gaan doen we dat met een stralende lach!

